



דברי תורה וחינוך

א סולת פלבוץ

לך לך | לאה קלינשפיץ

מנהלת אולפנת רגבים בגולן

בס"ד

אברהם ההולך:

על גבי מנוחתו של נח, על גבי יכולתו המופלאה ליצור מתחם של שלוה בתוך המבול המבלבל והשוטף- תיבה של חיים, בתוך מרחב של גוויעה ומוות, על גביו אנו עולים להליכתו של אברהם.

"תנו לי נקודת משען ואזיז את כל כדור הארץ". אין נקודה כזו גשמית, אבל יש ויש נקודה רוחנית- נח. צדיקותו התמימה, הליכתו את האלוקים (כדברי המהר"ל על ההבדל שבין המילים "עם" ו"את"), היותו איש נח ושקט שאינו מעורר סערות אלא מוצא חן אפילו בעיני ה'- אישיות זו מאפשרת את קיימו של העולם אפילו בשעת אסון וכליה.

על גבי זה מתנשאת אישיותו המחדשת, הפורצת והמתקדמת של אברהם. "אילו היה (נח) בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום". כל שנה מחדש אנו חוזרים וחיים את פרשת השבוע. רק על בסיס מדרגה נפשית יציבה ומעוצבת- אפשר, בריא וראוי לשאוף להתקדם. לא להסתפק המועט היחסי, שאליו עלינו אשתקד, אלא להתחיל ללכת. לראות בזה צו ה', שברא אותנו "מהלכים" וקורא בכל שנה מחדש גם לנו- לכל אחד ואחד מאיתנו ולכל ישראל יחד- "לך לך".

והליכה זו היא "לך"- "להנאתך ולטובתך". גם תיהנה מזה, יהיה לך סיפוק גדול בהתקדמות, בחידוש, וגם תמלא בזה את ייעודך, להיות בבחינת הטוב האנושי המתעלה אל הטוב האלוקי המוחלט, השלם.

נח נועד להחליף את האנושות. אברהם נועד להיות שליח ה'. למלא את מקום ה' בברכה ולהציל את האנושות- "והיה ברכה", "ונברכו בך"- מכוחך. הברכות נתונות בידך. עד עכשיו היו בידי. בירכתי את אדם ואת נח ואותך, ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ.

בימים אלה, בהם עמ"י עובר טלטלה קשה נראה שהקב"ה מזמין את כולנו, אולי אפילו "מכריח" אותנו- כפרטים וכאומה, להיות מההולכים. מאלה שלא מסתפקים בקומה הקודמת- פרטית וכללית- אלא יוצרים במעשיהם, במחשבותיהם ובהבל פיהם מציאות גבוהה ומתוקנת יותר.

יה"ר שימלא ה' יתברך את לבבות כל עמ"י בעוצמה ובגבורה, ויחד נתרומם כולנו למדרגת גאולה חדשה ומרוממת.

מתוך דברי אבי מו"ר הרב יעקב פיגנבוים.