



# דברי תורה וחינוך

## א סולת פלבוץ

### תצווה - זכור | הרב אברהם בורודיאנסקי ראש ישיבת "ברקאי"

בס"ד

#### היעדרות אין משמעותה חוסר נוכחות

כידוע בכל פרשה יש רמזים בקשר לאירועים שמתרחשים במהלך השבוע, הבה נעיין היכן מרומז החג הקדוש חג הפורים בנגלה ובסוד.

כידוע משה רבינו לא מוזכר בפרשת תצווה וכתב על זה בעל הטורים: וכך כתב: "לא הזכיר משה בזה הסדר מה שאין כן בכל החומש (שמות), שמשעה שנולד משה אין סדר שלא הזכיר בה. והטעם משום שאמר "מחני נא מספרך אשר כתבת" (שמות לב, לב) וקללת חכם אפילו על תנאי באה"ע"ל (ויפה דייק בעל הטורים שדווקא בספר שמות לא מוזכר שכידוע ישנם פרשיות נוספות בתורה שלא הזכיר בהם)

ואע"פ שלא הזכיר משה בפירוש כל הפרשה עסוקה בעשייתו, דהיינו הוא נוכח בלי שהוזכר.

כידוע בכל מגילת אסתר לא מופיע שם ה' יתברך בגלוי, אך מי שמעיין במגילה רואה שרק ה' יתברך יכול לחולל כאלו ניסים נשגבים כמו שבמגילת אסתר (מעבר לראשי תיבות מרתקים בנושא), וכמו בפרשת תצווה גם במגילת אסתר חוסר ההזכרה לא בהכרח מעיד על חוסר נוכחות.

פרשת תצווה עוסקת בעבודת הכהנים בבית המקדש, בהדלקת האור של המנורה שהיא החכמה העליונה, בידוע שגם פורים הוא האור הגדול של הגלות, שמלמדנו האייך גם במה שנראה טבע מוחלט ואולי מציאות מורכבת חסרת תקווה אנושית, גם שם נמצא ה' יתברך, "ואין בהם טבע ומנהגו של עולם" הכל זה נס גמור!!!

השפת אמת מחבר אותנו בעוד קשר מרגש ומפליא בין ימי הפורים לעבודת הכהנים וזלש"ק: "ואלה הימים כמו שמתפרסם בו הנס למטה. כך למעלה בשמים זכרים הנפלאות. וכהנים בעבודתן גם למעלה כולם באין לשמוע מקרא מגילה" אין לי הבנה בדברים כה נשגבים, אבל לקרוא אני יודע, ולשפת אמת אני מאמין, ומה שהבנתי הוא שקריאת המגילה זה זמן שגם כהנים בעבודתן למעלה – עבודת ה' גלויה של הכהנים אצל בורא עולם מופסקת- ובאים לשמוע מגילה- סיפור של הסתרה! קריאת מגילה והתעסקות בהבנת תהליכי ה' יתברך בעולם הזה זה שווה ערך יותר מעבודת הכהן הגלויה לעין כל.

הגמרא אומרת שקריאת המגילה זה ההלל של פורים, ולכאורה למה אין הלל רגיל (לבד מתשובות הגמרא בנושא) מסופר על אחד מגדולי האדמורי"ם שאמר "שרק מקריאת המגילה הוא יכול להגיע לעד דלא ידע, ומי שהיה שומע את רבו קורא מגילה לא יהיה לו שום שאלות וספקות באמונה", הצורה של ההלל של פורים זו עוד צורה של חיזוק האמונה בשנים של הגלות, זה לא ההלל של פסח ולא של סוכות ואפילו לא של חנוכה, זה הלל עמוק ושונה, זה הלל שאמור באופן נסתר ועמוק לחזק את היהודי בגלותו ולהכינו לגאולה העתידה, שוב סוג של הסתרה אבל לא של חוסר נוכחות אלא אדרבא נוכחות שונה ואולי עוצמתית יותר!!!

כאנשי חינוך עולה פה מסר מרגש ומחייב, לא בהכרח שבמקום שאנחנו לא מוזכרים ולא נראים אנחנו גם לא נוכחים, אם נצייד את תלמידנו בחינוך שורשי יהודי עמוק גם כשהם לא יהיו איתנו, וגם בניסיונות קשים ננכח שם ונצליח לסייע לו, זה כוחו של חינוך יהודי שורשי שלא בהכרח מתבלט וכיכר אבל כן מוביל ונוכח בהסתרה ובשגרה, כך גם כשתלמיד חסר אם נשים לב ונברר היכן הוא הוא יבין שגם כשהוא חסר הוא נוכח, וזה מחייב!

יהי רצון שמזכה לגילוי עין בעין בשבוע ה' ציון- שבת שלום- פורים כשר ושמח