



# דברי תורה וחינוך

## את סילת פלבוץ

### בראשית | הרב אברהם ברודיאנסקי ראש ישיבת ברקאי

מסופר על מורי סבי הגרש"ז אוירבך זצ"ל שבעת פטירת רעיתו-סבתא ע"ה הוא אמר "שאיננו צריך לבקש מחילה כנהוג, כי כל חיייהם היו על פי שולחן ערוך"

האמת שזו נשמע הנהגה שרק מלאכי השרת הצליחו להגיע אליה, וככל שאתה מכיר את החיים יותר אתה מבין כמה שזו הנהגה גבוהה ונדירה.

בימים אלו נתקלתי בדברי הרש"ר הירש על משלי שהאירו את עיני ממש, זה הולך על הפסוקים בפרק ג':

בני, אל-ילזז מעיניך; נצר תשיה, ומזמה.

כב ויהיו חיים לנפשך; וחס, לגרגרתיך.

כג אז תלך לבטח דרךך; ורגלך, לא תגוף.

כד אם-תשכב לא-תפחד; ושכבת, וערבה שנתך.

כה אל-תירא, מפחד פתאם; ומשאת רשעים, כי תבא.

כו פי-יהוה, יהיה בְּכֶסֶלְךָ; ושמר רגלך מלקד.

וכה דבריו:

"התורה מדריכה אותך בכל ענייני חייך, בכל יחסך עם זולתך, בכל השתדלויותיך- תורה זו נובעת מאותה חכמה, תבונה והשגחה המנהלים את כוכבי הרקיע מעליך, ואת מהלך הארץ שתחת רגליך, לכן אם תתנהג על פי חוקי התורה ותתנהל על פיה, תשתלב בכך עם כל השובב אותך, בגלל שאינך צריך לסמוך על חכמתך ותוכל להיות בטוח שמילאת את התפקיד שה' ייעד לך, אלוקיך הוא אלוקי היקום, הוא היחיד שמנהל אותך ואת כל העולם שסביבך, כיון שאתה משתמש בכל כוחותיך על פי רצונו, תקבל את הכח ואת הנחישות שאתה זקוק להן, נפשך תזכה לחיים, וליחס חיובי מה' ומאנשים לדעותיך, לרצונותיך ולמעשיך, החכמה קדמה לעולם, בחכמה זאת עיצב ה' את היקום וקידש אותו כשליט יחיד על על הבריאה עוד טרם נגמרה, ה' השתמש בחכמתו בכל הסדרים והתוכניות, ולפי חכמה זו קבע את חוקי הטבע להתקיים עד היום הזה, בששת ימי בראשית השתמש ה' בחכמתו ובחסדו, וכך החכמה גם שמחה ומשתעשעת בשלטון ה' בעולמו, שמחה בפיתוח האדם את עולמו, ועסוקה בלעורר חיים רוחניים ומאמצים שכליים בקרב בני תמותה"

כשבן אדם משתמש בחכמה שבורא עולם העניק לו, ויודע להתבונן על הבריאה כולה לא במבט שטחי, אלא במבט מעמיק של חכמת האלוקים בכל בריאה ובריאה, הוא אדם חכם, הוא אדם שכל מסכת חיו היא מסכת "חכמת חיים".

כשמורי זקני זצ"ל ידע לפענח מצבים רפואיים אפילו כשלא היה רופא, וידע לנתח שיבוטים גנטיים, ויסודות בחקלאות, ובחשמל אפילו שלא היה לו ליב"ה בסיסית, זה בזכות המסכת שהוא למד כל חיו: "מסכת חכמת החיים" ובכוח אותם ידיעות הוא גם הצליח להגיע למצב שבחיי הזוגיות שלו הוא התנהג בחכמה כמו בכל דבר אחר, המסכת הזו המשיכה גם לחיי הבית ולא הייתה מסכת של הבית מדרש בלבד... "תורת חיים"! וזה ע"י התבוננות במבט תורני על כל דבר ודבר.

שלמה המלך שנא כסילים, לא בגלל שהם עם נכות כלשהי, חלילה, אלא כי הם לא השתמשו בחכמת החיים שהקב"ה העניק להם בעת שנפח בהם נשמת חיים.

ככל שנדע להתבונן, להחכים, נזכה לדברי הרש"ר: "לכן אם תתנהג על פי חוקי התורה ותתנהל על פיה, תשתלב בכך עם כל השובב אותך"

חורף טוב ובריא

שבת שלום